



## Den rette påklædning

### Bibel

*Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. <sup>9</sup> Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger <sup>10</sup>og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. <sup>11</sup>Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. <sup>12</sup>Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. <sup>13</sup>Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. <sup>14</sup>Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.*

Kolossenserbrevet kap. 3 vers 8b-14

### Baggrund og overvejelser

Paulus skriver til en menighed, der var meget sammensat. Kolossæ var en by med en meget blandet befolkning og var en kulturel smeltedigel. Det er måske derfor, han skriver til dem, som han gør - at de skal tage den nye fælles identitet på sig. De er alle ét i Kristus og skal ikke se bedømme hinanden på deres kulturelle eller etniske arv, men på deres nye natur, hvor "Kristus er alt og i alle." For Paulus er det mere end en teori! Denne nye identitet skal sætte sig igennem i en ganske særlig livsstil, som er modelleret efter Jesus. Afsnittet slutes med den fyndige sætning, som måske er dér den nye identitet kommer fra - at man ifører sig kærligheden, fuldkommenhedens bånd?

### Samtalepunkter

1. Paulus taler om, at vi "har aflagt det gamle menneske". Samtidig formaner han os til fortsat at gøre det, og vi skal "iføre os" kærlighed. Det store spørgsmål er: Hvis denne identitet er givet os, hvordan tilegner vi os den? Indeholder versene faktisk et svar på spørgsmålet?
2. Hvad er det i os, der sommetider kæmper imod denne nye identitet, som Gud giver os?
3. Er der noget i denne identitet, som du synes er en særlig udfordring for dig?

### Afslutning

Læs Filipperbrevet kap. 2 v. 5 og afslut med bøn