



Ånd og kød

Bibel

¹³Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. ¹⁴For hele loven er opfyldt i det ene ord: »Du skal elske din næste som dig selv.« ¹⁵ Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt! ¹⁶Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. ¹⁷For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. ¹⁸Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.

¹⁹Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, ²⁰afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, ²¹nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.

²²Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, ²³mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! ²⁴De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. ²⁵Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. ²⁶Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden.

Galaterbrevet kap. 5 vers 13-26

Baggrund og overvejelser

”Kødets lyst” – der var vist en film, der hed sådan og handlede om det, de fleste forbinder med ”kødets lyst”: sex, erotik, begær. Sådan blev modsætningen mellem Ånd og kød ofte udlagt gennem kirkens historie. Man forstod ”kød” som *krop, legeme* og ”ånd” som det åndelige i os. Men det er ikke det, Paulus mener, og misforståelsen er alvorlig, fordi den i lange stræk har betydet en nedvurdering af det kropslige, og den har sløret, hvad Paulus egentlig taler om. Paulus bruger alle steder ordet ”kød” med henvisning til os, *når vi vil os selv*, og ”ånd”, som os, *når vi vil Gud*. Det handler om, hvad der dybest motiverer os, hvilken kraft, der har herredømmet i vores liv.

Samtalepunkter

1. Samtal om det, der skrives ovenfor, at ”kød” hos Paulus betyder os, når vi selvoptagne, og ”ånd” betyder os, når vi vil Gud og åbner os for Gud.
2. Paulus citerer i v. 14 Jesus’ bud om næstekærlighed, og giver et meget konkret eksempel på hvad dets modsætning er: ”Åndens frugt” er bl.a. næstekærlighed og ”Kødets lyst” er bl.a. at man ”bider og slider i hinanden”. Hvordan vokser ”åndens frugt” i vores liv?
3. Er der noget, I finder opmuntrende ved afsnittet?
4. Afsnittet begynder med at tale om frihed. Hvordan forstår I det? Hvori ligger den kristnes frihed?

Afslutning

Læs 1. Thessalonikerbrev 5,23-24 og slut med bøn.